



Abba Child Care International



Mei 2013



Nieuws-update

Als u dit leest ben ik naar China om leiders toe te rusten. Ik verheug me erop om dit te doen want dat is altijd mijn werk geweest en dit blijf ik ook doen naast het werk van

Abba Child care. Maar ondertussen is er van alles gebeurd. En daarbij deze nog gauw even een update voor mijn vertrek naar China.



Onze nieuwe magazine

Onze nieuwe magazine is gedrukt en we geven u hier toegang tot een digitale versie van het magazine. Klik op het magazine of [hier](#) om het magazine te lezen.

Wilt u graag een gedrukte versie of een aantal om anderen bekend te maken met ons werk, stuur dan s.v.p. een email naar

info@abbachildcare.org met uw verzoek, en uw adres gegevens. Dan sturen wij u het magazine toe.

Ontwikkelingen in Rajasthan

Inmiddels zijn bijna alle 407 kinderen in Rajasthan ondergebracht bij adoptieouders. Onze partner organisatie JHM, een groep toegewijde christenzakenmensen uit de staat Rajasthan hebben voor onze gezocht naar adoptie-ouders die nu de zorg voor de kinderen hebben overgenomen. Elk kind maakt binnenkort dus deel uit van een gezin met een papa en mama. Om deze arme adoptieouders in staat te stellen voor hun adoptiekind te zorgen, hebben ze al deze adoptieouders werk aangeboden en een goede beloning, zodat ze zelf aan de armoede cyclus ontsnappen en ook de zorg van hun adoptiekind kunnen bekostigen. We zijn erg blij met de hulp van onze partner JHM. Van de 407 kinderen vallen er bijna 150 onder de zorg van Abba Child Care. Omdat eind volgende maand de sponsoring van deze kinderen niet langer nodig is, zullen al onze sponsorouders die een kindje uit Rajasthan ondersteunen van ons bericht krijgen over de beëindiging van hun sponsoring en bieden wij hen een alternatief binnen onze nieuwe Abba Family Homes.

Film-crew India

In januari 2013 was een filmploeg in India om een documentaire te maken over ons werk. De filmpjes zijn nu klaar en de eerste kunt u [hier](#) bekijken, of [hier](#) op mijn Facebook.



Benefit-diners

Op 16 maart heeft mijn vrouw Antje voor een echtpaar gekookt en dat heeft netto € 1.250,- opgeleverd voor ons werk. Daar kunnen we weer een gezin blij mee maken. We hebben al eerder benefit-diners gedaan en ook dit jaar zijn er al weer een paar in voorbereiding. De eerste vindt plaats in Bunschoten-Spakenburg op 10 juni 2013.

Kom Indonesisch eten

--- Er wordt door een echte Indonesische kokkin gekookt ---

Waar: De Mandemaaker, Kerkstraat 103, Spakenburg
Wanneer: Maandag 10 juni, 2013 om 18.00 uur
Opgave & info: 10juni2013@gmail.com (Janneke Koelewijn)
Kosten: Slechts € 25,- p.p. (exclusief drankjes)

De opbrengst gaat naar:
"Abba Child Care"
 ACC biedt dakloze kinderen een thuis met papa & mama
www.abbachildcare.org
 U lekker eten en zij straks weer een hoopvolle toekomst.

Geef je snel op want er is maar plaats voor 125 mensen

Heerlijke gerechten uit de Indonesische keuken

Klik op de poster om de grote versie met linkjes te zien. Wil je je opgeven, mail dan naar Janneke Koelewijn via 10juni2013@gmail.com Wel snel opgeven want er zijn maar 125 plaatsen beschikbaar.

Benefitdiner 20 september 2013



Mocht u op 10 juni niet kunnen, noteer alvast 20 september in uw agenda. In samenwerking met Accor Hotels komt er een benefitdiner in Nieuwegein Informatie volgt nog.



Jaap Dieleman